



KIEKEBOE

IN HET SPOOR VAN DEDE



PROPKE

Merho

KIEKEBOE



**IN HET SPOOR
VAN DEDE**



Standaard Uitgeverij
Antwerpen



Inspecteur Sapperdeboere! Je moet me helpen! Dit is een complot!!!



Laat het maar aan mij over, Van Kokhalzen. Ik dwing hem wel tot bekentenissen.



Ik ben onschuldig! Iemand heeft me erin geluisd!



Ken je deze man nog?

MENEER KREUVETT!!!



De man van de appelblauwzeegroene gids! De bijbel voor de restaurant-bezoeker! Wat doet u hier?



ZIE ALBUMS 5, 24, 28, 40 en 47.

Meneer Kiekeboe, ik heb uw hulp nodig.



Het gaat niet meer zo goed met de appelblauwzeegroene gids. Dat is het gevolg van de toenemende witteboordencriminaliteit.



Het betere publiek, dat van mijn gids gebruik maakt om exquise restaurants op te zoeken, zit voor een groot stuk in de gevangenis. Wegens fraude, schriefvervalsing of belastingontduiking.



Daarom ben ik overgeschakeld op iets nieuws: een kwaliteitsgids voor gevangenis. Met een bespreking van het comfort, de keuken, ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.



Want daar is dan weer wel een publiek voor.

Maar wat heb ik daar-mee te maken?



Daar wil ik nu net toe komen. De meeste gevangenis werkten bereidwillig mee aan dit initiatief. Mijn inspecteurs mochten alles controleren.



Er is helaas één uitzondering: de Ribbedebie-gevangenis! De directie weigert alle samenwerking. Maar het is een belangrijke instelling. Ze mag zeker niet in mijn gids ontbreken.



De enige manier om er binnen te raken is door infiltratie! En daarom had ik aan u gedacht.



Bedoel je dat...

Jullie willen me toch niet naar de gevangenis sturen?! IS DIT EEN VALSTRIK?



Zo zou ik het niet noemen. Inspecteur Sapperdeboere heeft me enkel willen helpen.



Ik kon even een partijtje in beslag genomen heroine 'lenen' uit het magazijn.

Je gaat voor een tijdje de cel in. Maar na een paar dagen blijkt het een vergissing te zijn en word je weer vrijgelaten. Ik regel dat wel.



En ondertussen kunt u alle faciliteiten in de Ribbedebie-gevangenis inspecteren.



DE RIBBEDEBIE-GEVANGENIS? Daar wil ik zeker niet naartoe!!!



De plaats waar Dédé la Canaille *gevangen zit! Die vent zoekt me al jaren. Daar kom ik niet levend uit!



ZIE ALBUMS 51, 52, 65 en 75.

Wees gerust. Hieraan heb ik zelf ook gedacht. Dédé zit in een andere afdeling. Hem krijg je niet te zien.



Uiteraard zal ik u voor uw spontane hulp rijkelijk vergoeden.



U bewijst me een heel grote dienst!

En ik waarschuw je vrouw!



Maar eerst nog iets anders, meneer Kreuvekt...



Ik neem u mee naar 'De Krokante Zalm'. Stap in, inspecteur.



Het beste restaurant van het moment. Zo lekker heeft u nog nooit gegeten!

U maakt me nieuwsgierig...



Het is wel een eindje rijden, maar het loont de moeite. Alleen al voor de 'Soufflé de canard, mariné au vinaigre'.

HOUD OP! Of ik haal het einde van de rit niet!



BRavo!
KLAP KLAP
KLAP



En nu de truc met de duif!



Dat gaan we meer doen, Tom, een artiest laten optreden binnen de gevangenis muren. Een goed idee, Tom!

Dank u, directeur... Loe Katmie is dan ook een uitstekend illusionist. Die weet er de stemming wel in te krijgen.



Voor de volgende truc heb ik een vrijwilliger nodig.



Ja, ik!

Nee, ik!!!

...Ik!!!

Hier!!!

Ik!!!



NEE! IK BEN DE VRIJWILLIGER!!!

Dédé?



Deze meneer gaat me assisteren bij de grote verwissel-truc.



Ik bind u vast.

Zeg, moet dat ?



En wilt u dan nu plaatsnemen in deze kist ?



Ik ga erbovenop staan.



Opgelet !



ABRACADABRA !!!



Waar zijn ze naartoe ?

Ze zijn allebei verdwenen ?



DÉDÉ IS ONTSNAPT !!!



Bedankt voor de hulp, Loe! Hoe doe je dat toch ?

Een goochelaar verradt zijn trucs niet, Dédé.



Dit zal ik nooit vergeten, Loe... Er is trouwens nog iets dat ik nooit zal vergeten !





Oef! Nog een geluk bij een ongeluk. Hier ben ik tenminste veilig voor die gangster!



Zomaar in rook opgegaan! Probeer je me voor de gek te houden?



Die Loe Katmie heeft een strafblad van hier tot in Tokio!



Ooit trad hij op in clubs en casino's met een pickpocket-act. Tot men erachter kwam dat hij zijn publiek ook effectief bleek te bestelen.



Een tijdje was hij gevestigd als hypnotiseur-therapeut. Maar tijdens de hypnose vergreep hij zich aan zijn vrouwelijke patiënten... Zo gaat het nog een hele tijd door.



En net die vent haal jij naar hier om op te treden! **GEITENWOLLENSOKKEN-IDIOOT!!!**



...is de beruchte gangster Dédé La Canaille opnieuw uitgebroken. Zijn aantal ontsnappingen is haast niet meer te tellen. Tot op heden heeft de politie nog geen enkel spoor van...



Als mijn zoon... haar vader dus... dat hoort, kruipt hij van schrik onder zijn bed!



PLING PLONG

Dat zal ze zijn! Le moment suprême!



Ik heb een afspraak in het fitnesscentrum, Moemoe. Waarom moest ik zo nodig langskomen?



Omdat je dan toch hierlangs passeert, kindje. Even gezellig op de thee bij je grootmoeder. Ik moet je trouwens aan iemand voorstellen.



Xavier! De kleinzoon van mevrouw Stokvis!



En dit is nu Fanny, waarover ik je al zoveel verteld heb.

Fijn u te ontmoeten, juffrouw.



Zeg, wat is de bedoeling hiervan?

Xavier is net afgestudeerd als advocaat.



Een job met toekomst! Want stelen, bedriegen, moorden en scheiden wordt er altijd gedaan!



Julie moeten maar eens nader kennismaken. Ondertussen ga ik thee zetten.



Moemoe! Zo iets doe je toch niet!



Altijd van de ene jongen naar de andere fladderen...

...dat deugt niet! Denk liever aan je toekomst! Het wordt tijd voor een degelijke relatie. En Xavier is een uitstekende partij.



Zeg, waar bemoei jij je mee? Ik kies zelf de mannen die mij kiezen!



Sorry! Geen tijd! Ik moet weg!







Ben jij niet de chagrijnige buurman van mijn tweelingbroer Leon?



* ZIE 'DE WRAAK VAN OEDÉ'.



Wat een idee om die Van der Neftes in serie te produceren!



Hallo! Een nieuweling? Ik ben Vettige Juul. Wie ben jij?



Kiekeboe, Marcel Kiekeboe. En wat heb je zoal uitgespookt?



Gepakt met vijftig kilo heroïne.



Heu...het was een misverstand...



Dat moet ik aan mijn broer vertellen!





Naar het huis van Kiekeboe!

Zou je dat wel doen, Dédé? Het hele politieapparaat is onderhand wel op zoek naar ons.



En ik heb een prima onderduikadres. Bij Anne en Frank.
Eerst die klus klaren, Loe. Dan ben ik tenminste gerust!



DÉDÉ ONTSNAPT?!
Daar gaan we weer!

Dédé... Niets onmenselijks is hem vreemd.



Hola! Er komt een onweerswolk de kamer binnen!

Dit gaat te ver!



Moemoe wil me koppelen. En dan nog wel aan de kleinzoon van mevrouw Stokvis!



Maar dat feestje gaat niet door!

Je vader had al lang thuis moeten zijn.



Misschien is hij Dédé tegen het lijf gelopen.

Hier is het, Loe!

Het wapen ligt in het handschoenkastje.



Het is zo gebeurd!



DING DOING

Ik kom alleen maar zeggen dat ik niet meer tegen jullie spreek !!!



Ik weet alles over die schone meneer Kiekeboe ! **HU ZIT VAST !!!**



Nee ! In de gevangenis ! Als drugkoerier ! Gepakt met vijftig kilo heroïne !



Ik weet het van mijn broer ! Die is cipier in de Ribbedebie-gevangenis !



En jij blijft uit de buurt van mijn kinderen ! Misschien ben je zelf wel een drugdealer !



H...hoe vond u dit...hups...nu ? Excel...hik...lent !



V...vooral de soufflé...hik...de canard...vinaigré au mariné...hik...Ik heb z...zelfs een tweede portie besteld...hik...als dessert...



M...maar mag ik nu ook eens in het midden lopen...hik !



En wat een prachtige...hups...wijnen !



O...om nog maar te zw...zwijgen van de calvados hors d'âge...hups !





Marcel?! In de cel! Een van mijn ondergeschikten! Waar gaan we naartoe?



Alles berust op een pijnlijke vergissing, meneer Van de Kasseien.



Het feit dat ik hier zit, dat is pas een vergissing! Allemaal de schuld van de belastinginspectie! Ze hebben mijn boekhouding in beslag genomen! Ik ben toch geen boekhouder! Ik ben een ondernemer!



Ik heb zelfs net nog een cursus 'creatief zakendoen' gevolgd!



Ik kan alles verklaren....

Kiekeboe! Houd je mond als meneer Van de Kasseien aan het woord is!!!



Mijn advocaat haalt me hier wel uit! De bekende strafpleiter, meester De Beuzelaer!



De Beuzelaer krijgt zelfs een seriemoordenaar vrij. Momenteel is hij nog met vakantie in de Dominicaanse Republiek, maar ik heb hem gevraagd om meteen over te komen.



Dit is uw cel.

Hopelijk vindt u ze niet te klein. En mocht u iets nodig hebben, ik sta steeds tot uw dienst.



Tegen hem ben je wel vriendelijk. Wat heeft hij dat ik niet heb?



Inspecteur Sapperdeboere? Die ligt in het ziekenhuis, mevrouwje.



Hij was vannacht betrokken bij een vrij ernstig verkeersongeval. Die zien we de eerste maanden niet terug. En net nu we het zo druk hebben met de ontsnapping van Dédé La Canaille...





Wat doe jij in de cel van meneer Van de Kasseien?



Marcel is nog steeds bij mij in dienst. Daarom heb ik hem aan het werk gezet!



Een zeer goed idee, meneer Van de Kasseien. Ik zal er persoonlijk op toezien dat alles blinkt !!!



Ze liggen allebei in coma, mevrouw. Het moet een behoorlijk zware klap geweest zijn!

En, dokter, hoelang duurt zo'n coma gewoonlijk?



Dat is moeilijk in te schatten, mevrouw. Het is net zoals het weer. Onvoorspelbaar en meestal valt het tegen.



Het kan enkele dagen duren, of enkele maanden, of vele jaren. Wie zal het zeggen?



En ondertussen wordt die sukkelaar aan zijn lot overgelaten.



ETENSTUD !!!



Ga maar terug naar je eigen hok, Marcel!



Ik eet nooit samen met mijn personeel. In die dingen ben ik zeer principieel!



Ondertussen mag ik mijn verslag voor Kreuvett niet vergeten... Hm... De soep is maar waterachtig.



Taai vlees. De groenten hebben te lang gekookt. En de aardappelen te kort.



Het ijs is niet vers. Je proeft zo dat het uit de diepvries komt!



Ja! Wie is daar?



Wenst u iets van de taxfree service? Cognac? Whisky? Sigaren? Aftershave?...



Deze dienstverlening doen we uiteraard alleen voor de gedetineerden die in business zitten... Voor geld kan je hier alles krijgen!



Jij bent een man naar mijn hart. Wij moeten eens ernstig met elkaar praten...



Hoe krijgen we je vader uit de gevangenis?



We bezorgen hem een lepeltje!

Zeg, het is nu geen tijd voor flauwe grappen.



Nee, ik meen het! Onlangs zag ik een film waarin een vrouw uit haar cel kon ontsnappen door met een lepeltje een gang te graven.



Zoiets is toch compleet ongeloofwaardig. En daarbij, het zou jaren duren!



Die vrouw in de film deed er nochtans hooguit een kwartier over!

JOEHOE! De achterdeur stond open!



Moemoe! Blij dat je zo vlug gekomen bent!
Wij houden crisisberaad!



En ik heb meteen de oplossing
voor het probleem meegebracht!



XAVIER !!!

Inderdaad, meester Stokvis!



Wat mijn zoon nodig heeft, is een
goeie advocaat die hem uit de ge-
vangenis weet te praten!



En hier staat er één!

Je sprak toch over een
goeie advocaat?



En wat gaat ons dat kosten?

Ik doe het pro Deo, mevrouw. Maar dan
wel op één voorwaarde...

HA, NEE !!!



Als Fanny een avondje met me uit wil!



Ik dacht het wel! Maar dat kan je vergeten,
vriendje!

Toe, wees niet zo impulsief. Het is maar voor één avond-
je. Doe het voor je vader. Die arme man heeft dringend
hulp nodig!



Oké! Eén afspraakje! Ik doe het! Hoewel
ik ten eerste twijfel aan de efficiëntie van
deze hulp!



Ik kom je vanavond rond acht
uur ophalen.

Goed zo!



Maar ik zou me verder geen illusies
maken.









39



40

Ik had dringend ijs nodig, Marcel. Om bij mijn tax-free whisky te doen.



Als de boel aan kant is, moet je meneer Van de Kasseien niet meer voor de voeten lopen!



HOP! HOP! Help de anderen maar bij het schrobben van de gangen!



Heb je al gemerkt, wat voor een voorkeursbehandeling die Van de Kasseien krijgt? Dat moet een hele grote vis zijn.



Zal ik hem even in elkaar rammen?



En, dokter? Is er al enige beterschap?



We kunnen alleen maar afwachten. En mocht een van de heren weer bij kennis komen, dan zullen we u informeren.



Puiiiiii
Puiiiiii



Ja... Wie? Van de Kasseien? Nooit van gehoord. En hij zit zelf ook in de gevangenis... Eigenaardig...

Volgens mijn informatie is die Kiekeboe op het eerste gezicht een kleurloos burgermannetje.



Ik vrees dat we te maken hebben met een zeer ge- raffineerde bende... Oké, jij zoekt dat verder uit.



Frank, waar is Dédé ?

In het achterhuis.



Zegt de naam Van de Kasseien jou iets ?

Nee! Wie is dat ?



De opdrachtgever van Kiekeboe. Hij zit momenteel zelf in de cel, om- ringd met alle mogelijke luxe. Dus geen kleine jongen!



Ik ga die Van de Kasseien eens een lesje leren. In deze stad heb ik de drugsmarkt in handen en dat zal zo blijven ook !!!



Wat ga je doen ?

Heeft er iemand van jullie soms een vuurtje ?



Geen probleem... Alsjeblieft !



HÉ ! Hoe doe je dat ?

Een goochelaar verklapt nooit zijn trucs !



Wat ik ga doen, is een signaal uitzenden. Die Kiekeboe is toch maar een kleine garnaal. Ik laat hem liquideren !!!



MERDE ! Dat is iets voor mij !

Niet nodig, Dédé. Voor zulke karweitjes heb ik een mannetje ter plekke !



En ? Hoever sta je ermee ? Heb je al iets gevonden ?



Ik weet dat ik ergens notities heb over deze zaak.
Maar het is dan ook een uitgebreide cursus...



Ik ben er al de hele dag naar op zoek.
Laten we even iets gaan drinken.



Niets van! Er valt geen seconde te verliezen!
In het belang van de cliënt!



DE VOLGENDE DAG...

Verblijft hier een zekere Van de Kasseien?



We brengen hem zijn vijfgangendiner.



Iedereen zit in zijn cel te wachten op het eten.
Alleen hij is nog bezig op de tweede verdieping.



Dit is het moment, Péke Stoemp! Maar denk erom,
het moet op een ongeval lijken.



Doe nu niet moeilijk, Péke Stoemp!



Hé! Je gaat me toch weer niet optillen!!!

Nee! Integendeel!



Iedereen zal denken dat je een beetje te ijverig was bij het poetsen. Een dom ongeluk.



PÉKE STOEMP ! Ik was op zoek naar jou !



Kiekeboe ! Wat doe jij daar ?

Heu... Hij wou naar beneden springen.



... Kon hem nog net tegenhouden.

Als je zelfmoord wilt plegen, doe het dan op een moment dat ik geen dienst heb !



Péke Stoemp, eten ronddragen !



Jij doet de gewone ronde ! En ik neem dit voor mijn rekening !



Leo !

Van de Kasseien is nog in de spreekkamer met meester De Beuzelaer. Zal ik hem gaan halen ?

Nee, dat doe ik liever zelf.



Breng jij dit ondertussen naar cel 447.

... 447 ?



De Dominicaanse Republiek is de moeite waard, Firmin.



Prachtige meiden en zeer gewillig... Daar moet je ook eens heen.

Zorg jij dan eerst dat ik hieruit geraak !



Och, dat is zo geregeld. Ik vind vast wel een paar procedurefouten.



Mijn oprechte excuses voor het storen, maar het diner wordt opgediend.



... 447 ?... Ja... Dat laatste cijfer moet een 7 zijn!



SLIK ... PÊKE STOEMP !!!



Jou krijg ik nog wel ! Maar eerst dit naar binnen slaan!



Hm... ziet er lekker uit. Zouden ze vermoeden dat ik voor Kreuvett werk ?



Laat de gevangenskost je smaken, Firmin !

Mijn maaltijden worden verzorgd door 'De Krokante Zalm' !



Schitterend restaurant. Hun 'Soufflé de canard, mariné au vinaigre' is fantastisch.

Dat heb ik net besteld.



Helemaal niet slecht ! Veruit het beste wat ik vandaag gegeten heb !



Zal ik u persoonlijk bedienen ?



WAT IS DAT ?

Puree met vegetarische gehaktballen in mosterdsaus !!!



PÊKE STOEMP ! Waar is die speciale maaltijd ?





Wat vertel je me daar? Is de aanslag mislukt? **MEROE !!!**



Laat dat toch door mij doen! Zo iets vraagt de technische vaardigheid van een professional!



Ik begrijp je gevoelens, Dédé. Maar het lukt heus wel zonder jou.



DE VOLGENDE DAG...

Verblijft hier een zekere Van de Kasseien?



We zijn er met zijn bubbelbad.



Kiekeboe! Spullen inpakken!

Mag ik naar huis?



Maak je daarover maar geen illusies! Je verandert gewoon van cel!



Mijn bubbelbad kan er niet meer bij. En straks brengen ze nog een zonnebank. Daarom heb ik een duplex-cel weten te regelen.



En waar moet ik dan naartoe?

We kampen met plaatsgebrek. Dat wordt met z'n tweeën in één cel!



Dit is je celgenoot!



PÊKE STOEMP!

Welkom op nummer 77!





Bedtijd, jongens! De recreatiezaal sluit!



Een aangename nachtrust, Kiekeboe!



Met Péke Stoemp in één cel... Hij liever dan ik!



Eerst mijn schoenen poetsen.
En daarna stop je me onder.

Vergeet geen verhaaltje
te vertellen!



Waag het niet om vannacht te snurken
of ik knijp je strot dicht!



Jij slaapt boven!



Ik doe vannacht geen oog dicht, ik voel het.



OEI OEI OEI OEI OEI OEI OEI OEI OEI OEI !!!

Péke Stoemp is in
actie gekomen!

Arme Kiekeboe!



Sorry... heu... het bed is blijkbaar niet al te
stevig.



Breng hem naar de ziekenboeg!

Jij bent de eerste die het opneemt tegen Péke Stoemp en die
het nog kan navertellen!





Wil je hem zeggen dat de verhuizers er zijn?



Had ik geweten dat meester De Beuzelaer me zo vlug vrij zou krijgen, dan had ik dat salon en die buffetkast niet meer besteld!



Hier! Voor de goede service!

Het was me een waar genoegen u te gast te hebben, meneer Van de Kasseien.



En wat jou betreft, Marcel, ik weet nog niet of je bij mij in dienst kan blijven.



Personeel met een gevangenisverleden boezemt me geen vertrouwen in!



Dit is het eerste hotel waar ik bij het uitchecken geen sleutel moet afgeven.



Kiekeboe! Bezoek voor jou!



Sapperdeboere is ondertussen uit coma, maar hij praat wartaal. Wat jij nodig hebt, is een advocaat zoals meester De Beuzelaer.



Om die te kunnen betalen moet ik eerst een bank overvallen!

Heb je dat in de gevangenis geleerd, pa?







BOAAK! Wat een stank!



Eventjes oriënteren... Volgens het plan moeten we hier naar links.



Geef mij maar een podium en mijn goochelact!



DÉDÉ! OAAAR! Er drijft iets op het water!!!



MERDE! EEN LIJK!!!

Verdorie! Filip Peynen! Ik ken die vent uit het nachtclubcircuit. Zit... zat in de vrouwenhandel.



Hij lokte Aziatische meisjes naar hier, die hij dan in bordelen liet werken.



En dat werd hem door de Albanese maffia blijkbaar niet in dank afgenomen. Leerzaam, zo'n riool...

Wat een triest einde! In een vieze plas water. En hij had al zoveel last van reuma!



De 'Soufflé de canard' is gearriveerd!



Wat een vlotte service!

Ze kennen mij dan ook goed bij 'De Krokante Zalm'.



Het zal me benieuwen of mijn experiment lukt.



SOUFFLÉ DE CANARD, MARINÉ AU VINAIGRE!



HÈ! Waar ben ik? En wat doe ik in deze vreemde kamerjas?



We zijn tegen een boom gereden. Weet je dat niet meer?



Een ongeval?... Nu je het zegt. Toen we van 'De Krokante Zalm' naar huis reden...



Die schotel prikkelt niet alleen zijn smaakpapillen, maar ook zijn geheugen.



Ik weet het... maar het doet deugd als het nog eens gezegd wordt.



Verdorie! Uw man! Zit hij nog altijd in de gevangenis?



En dat allemaal dankzij uw geniale plannetje!



Ik moet die sukkelaar helpen! We gaan er onmiddellijk naartoe!



Dit neem ik mee voor onderweg!!!



Hierlangs! Dat meen je niet!



Aan het einde van de tunnel is er een verluchtingskoker. En die komt uit in de buurt van de gevangeniskeuken.



Vettige Juul en Péke Stoemp hebben het zo geregeld dat ze van corvee zijn in de keuken. De andere gevangenen slaan nu in de cel hun middagmaal binnen.



WAAR IS DIE ROOSTER GEBLEVEN ?



Sorry, Dédé. Maar...

Ja, ik weet het al! Een goochelaar verklapt nooit zijn trucs!



Dus als ik het goed begrijp, heb je mijn man naar de gevangenis gestuurd enkel en alleen om een etentje in een toprestaurant te verdienen! Immo-reel noem ik dat!



Ik weet het. Mijn buik was weer groter dan mijn verstand. Maar ik zal het goed-maken!



Daar staat de afwas, jongens!



Veel succes ermee!



Begin er maar aan!



Het keukenpersoneel niet af-jagen, chef!



DÉDÉ!? Jij was toch ontsnapt!!!

Ja! En nu ben ik weer terug!



Ik begrijp er niets van!

Wel, je mag er een poosje over nadenken!



In de diepvries! Dat houdt je hoofd koel!!!

Ma...maa...maar...ik...



Ziezo! Van die lastpost zijn we verlost! Waar zit Kiekeboe?



In cel 77.

Cel 66 zal je bedoelen.



Gaan jullie alvast voorop. Ik kom zo!



Loe Katmie vangt jullie op! Intussen knap ik mijn karweitje op.



Eén gericht schot, en we kunnen praten over wijlen Marcel Kiekeboe!



Dédé! Hier?! En nog wel gewapend! Hoe kan dat nu?



Hij heeft het op Kiekeboe gemunt!... Ik moet iets doen!



De directeur waarschuwen! Na die recente ontsnapping kan ik best een paar goeie punten gebruiken!



Cel 66! Op dit moment heb ik jaren gewacht!



KIEKEBOE! JE LAATSTE SECONDE HEEFT GESLAGEN!!!







Directeur ! Hij heeft zojuist sectie 2 verlaten ! Richting ontvangkamers !



Kiekeboe en zijn advocaat ! Die twee weten nog van niets !!!



Verblijft er hier soms een zekere Dédé ?



Wil je even melden dat de cavalerie gearriveerd is ?



Dus daar zit hij ! Goed zo !



Jou heb ik niet meer nodig !

Ni...niet schie... schieten !



Zoals je zelf verkiest !



En nu tussen ons !

DÉDÉ !!!



Hij moet daarbinnen zitten. Maar denk erom, hij is gewapend !



Ik probeer hem toe te spreken !











ENDE

Merho

KIEKEBOE

1. De Wollebollen
2. De duivelse driehoek
3. De dorpstiran van Boeloe Boeloe
4. De onthoofde sfinx
5. Tegen de sterren op
6. Kiekeboe in Carré
7. De schat van Mata Hari
8. De Haar-Tisten
9. De zwarte Zonnekoning
10. De doedelzak van Mac Reel
11. Spoken in huis
12. De Trawanten van Spih
13. Kies Kiekeboe
14. Een zakje chips
15. Mysterie op Spell-Deprik
16. Meesterwerken bij de vleet
17. Fanny Girl
18. Bing Bong
19. Geeeeef acht!
20. De Ka-Fhaar
21. De pili-pili pillen
22. De omgekeerde piramide
23. De snor van Kiekeboe
24. De anonieme smulpapen
25. Het plan SStoeffer
26. Album 26
27. De getatoeëerde mossel
28. Over koetjes en kalfjes
29. De zoete regen
30. Het lot van Charlotte
31. Klavertje vier
32. Het edelweissmotief
33. De een zijn dood
34. De zaak Luc Raak
35. Kiekeboeket
36. Het witte bloed
37. Jeanne Darm
38. Prettige feestdagen
39. De fez van Fes
40. Villa Delfia
41. De bende van Moermoe
42. De spray-historie
43. De spookfirma
44. Hotel O
45. Een koud kunstje
46. Konstantinopel in Istanboel
47. De taart
48. Black-out
49. De Medusa-stichting
50. Afgelast wegens ziekte
51. Met de Franse slag
52. De wraak van Dédé
53. De roze Rolls
54. Gedonder om de bliksem
55. Schiet niet op de pianist
56. Het Stokvis-incident
57. Zeg het met bloemen
58. Haaiman
59. De kus van Mona
60. Het gat in de kaas
61. De zes sterren
62. Doorgestoken kaart
63. Moet er nog sneeuw zijn
64. De onweerstaanbare man
65. De come-back van Dédé
66. De hoofdzaak
67. Het geslacht Kinkel
68. Thantomthant
69. Zand erover
70. Witter dan wit
71. King Sacha
72. Het Zipan-project
73. Hoe meer kijkers
74. De wereld volgens Kiekeboe
75. Het idee van Dédé
76. Kiekebanus
77. Drempelvrees
78. Havana Gilla
79. Kunst en vliegwerk
80. De babyvampier
81. Blond en BlauW
82. De aqua-rel
83. Lang zullen ze leven
84. Het lijk had gelijk
85. In het spoor van Dédé



9 789002 203848

© 2000 BY STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN-BELGIUM

WEBSITE STANDAARD STRIPS:
www.standaard.com

ISBN 9002 20384 5
D/2000/0034/123

05/00